

Fossielen

*Gevonden door **Jos Smits** in de Zandkoele van Spieker-Eppie en in het Ravijn.*



Foto's van de Zandkoele van Spieker Eppie



Spons



Trilobiet

Van 1918 tot 1962 werd er dagelijks, met paarden (2 stuks, anders kwam de kar niet boven) en wagen door Spieker-Eppie zand gehaald uit de Zandkoele, gelegen aan de Bonteweg. Dit zand was bestemd voor de aannemers in Nijverdal. Het zand moest eerst gezeefd worden voor het gebruikt kon worden om er cement van te maken. Vanwege het zeven bleven de stenen achter.

Jos Smits, die aan de voet van de Nijverdalse Berg naast de Zandkoele woonde, was erg geïnteresseerd in fossielen en mineralen. Hij maakte een afspraak met Spieker Eppie : als jij de stenen voor mij apart legt, krijg je elke week een pakje cigaretten van mij. Dus aan het einde van elke dag ging Jos naar fossielen zoeken en hier ligt het resultaat van jarenlang zoeken. Maar het resultaat van al dat zoeken mag er zijn, hier liggen een aantal buitengewoon mooie fossielen die je maar zelden tegen komt.



De prachtige fossielen die hier liggen zijn allemaal in de Zandkoele of in het Ravijn gevonden.